



Dissident

*Beatae plane aures, quae, non vocem foris sonsntem, sed intus auscultant veritatem docentem.
Истинно блаженны уши, внимающие не голосу на площадях, но голосу, в тиши учащему истине.*

Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni vieren we Wereldvluchtelingendag.

1. Vluchteling is...

Het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen definieert een vluchteling als:

een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil invoeren, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Indien een persoon meer dan één

nationaliteit bezit, betekent de term "het land waarvan hij de nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één van de

landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet invoert.

België is een van de landen die het

vluchtelingenverdrag (de Conventie van Genève en het Protocol van New York) ondertekenden. Dat gebeurde op 22 juli 1953. Hierdoor verbond België er zich toe om bescherming te verlenen aan de vluchtelingen op zijn grondgebied. Deze bescherming bestaat o.a. uit de ga-

rantie dat de vluchteling niet teruggestuurd kan worden naar zijn land van herkomst.

Daarnaast verklaarde België zich akkoord om vluchtelingen een aantal basisrechten te garanderen. Een van deze

basisrechten is de plicht om iedereen die legaal op het grondgebied verblijft een recht op menswaardig bestaan te garanderen.



Blz. 3

Inhoud

De Wereldvluchtelingendag	blz. 1,3,5
Schaam u, Belgische Senaat !!!	blz. 2
Verkiezingsstunt?	blz. 2
Узбекско-немецкий «гуманитарный» бизнес	blz. 4
Цена демократии	blz. 4
Fototentoonstelling "Узбекистан – больное сердце Центральной Азии. Контрасты"	blz. 6

Schaam u, Belgische Senaat !!!

De Belgische Senator Yves Leterme bezoekt Oezbekistan. Dat meldde de officiële website van de Oezbeekse regering op 3 juni '09. Geen enkele Belgische krant meldde dit feit of misschien was dit bezoek een geheim?

Yves Leterme is verrukt over de “wijze en vooruitziende politiek ” van dictator Karimov. De Belgische senator heeft zijn belangstelling getoond voor boeken van de president van Oezbekistan.

Misschien vergeet hij dat onder het regime van Karimov de mensenrechten in Oezbekistan ernstig worden geschonden. In mei 2005 (zoals in de Middeleeuwen de sjah geweld gebruikte in plaats van naar vreedzame oplossingen te zoeken) gaf president Islam Karimov het bevel om op de ongewapende mensen in Andizjan te schieten waaronder vrouwen, kinderen en bejaarden. De Europese Unie legde Oezbekistan in oktober 2005 sancties op, een antwoord op dit bloedbad van Andizjan in mei 2005. In oktober 2007 verlengde de EU die sancties met nog eens twaalf maanden maar schortte tegelijk de meeste maatregelen zes maanden op. Maar Karimov spuwde naar deze sancties en EU vergeet deze eisen.



Verkiezingsstunt?



De asielprocedure is vier keer sneller geworden. Terwijl de behandeling van een aanvraag vroeger gemiddeld meer dan twee jaar duurde, is dat in 2008 gemiddeld nog zes à zeven maanden. Een en ander is het gevolg van de nieuwe asielwet die op 1 juli 2007 van kracht werd, zegt minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open Vld).

Is dit een verkiezingsstunt?

Ze kan niet zeggen dat het onderzoek van de asielaanvraag professioneler is geworden, dat minder profiteurs en criminelen als vluchtelingen worden aangemerkt, dat het Commissariaat ge-

neraal meer agenten heeft die de toestand in de landen van herkomst goed kennen en de persoonlijke situatie van de mensen goed kunnen inschatten. Neen!

De asielprocedure is sneller geworden. Maar net als vroeger hebben veel “asieltoeristen” papieren gekregen. De vluchtelingengroepen bedenken van alles om als vluchteling in Europa te worden aangemerkt. Het gevolg van de nieuwe en oude asielwet is dat Europa wordt gevuld met criminelen, die om verkeerde redenen naar Europa komen. De recente etnische aanvallen zijn daarvan een goed voorbeeld. De echte vluchtelingen lopen daardoor het risico om een negatieve beslissing op hun asielaanvraag te krijgen. Deze reactie is niet sarcastisch bedoeld, het is de realiteit.

2. Wat echt gebeurd met een vluchtelingen status in België?

De laatste jaren kwam het hoogste percentage asielzoekers uit Rusland. Een relatief groot aantal asielzoekers uit de Russische Federatie is van Tsjetsjeense afkomst. Zo goed als alle Russische asielzoekers die in 2006 als vluchteling werden erkend, waren van Tsjetsjeense afkomst.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen via legale weg naar Europa komen. Ze kopen een reis naar een Europees land, krijgen een visum en komen hier om een beter leven te zoeken. Veel gezinnen reizen van het ene naar het

andere EU -land in de hoop een verblijfsvergunning te krijgen. Asielzoekers zijn een makkelijke prooi voor profiteurs. Zij weten dat mensen niets nodig hebben om asiel te vragen. Alleen verschrikkelijke verhalen zijn voldoende voor een dak boven hun hoofd en eten, materiële of financiële steun van Fedazil.

9 van de 10 asielzoekers zeggen dat zij geen identiteitskaart of paspoort hebben. Ze geven valse gegevens op of hebben valse paspoorten.

Of de mensen "spelen"

met afkomst en woonplaats. Soms hebben ze domicilie in een bepaalde stad, maar zeggen ze dat ze uit een andere stad komen. Ze noemen zich "verdedigers van het

Vaderland" maar hebben meestal nooit in een oorlogsland gewoond. Bovendien worden oorlogproblemen aangevend door profiteurs, terwijl echte vluchtelingen vanuit oorlogsgebieden geen geld en geen kans hebben om naar andere landen te vluchten.

"...Vanuit Ingoesjetië werkte een goed georganiseerd netwerk (ik wil ze geen mensensmokkelaars noemen, dat klinkt crimineel, maar die mensen hebben ons gered, wel voor het geld, maar toch). Dus zij regelden alles. Mijn familie heeft 6.000\$ betaald. Wij kwamen met bus en auto. Ik denk dat zij voor ons valse documenten hebben gemaakt. Iedereen zei dat het belangrijkste was om nergens vingerafdrukken achter te laten."

"...de Belgische ambassadeur in Rusland, is teruggeroepen naar Brussel. De topdiplomaat is in opspraak gekomen omdat hij een aantal visa zou hebben geregeld voor enkele Thaise vrouwen. Het ging steeds om een vriendendienst voor de bekende Russische miljardair Suleiman Kerimov..."

"...De ambassadeur liet zich graag uitnodigen op feestjes op het jacht van Kerimov, aan de Côte d'Azur..."

3. LOI...

Alle asielzoekers moeten op grond van de Conventie van Genève goed worden behandeld door de Belgische asielinstanties. Ze krijgen steun van OCMW en moeten ook het huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW en de wetten en regels van België respecteren.

Volgens de strenge regels mogen asielzoekers geen auto's hebben, er mogen geen gasten of vrienden logeren in een huis van het LOI...

Maar niemand controleert dat. Profiteurs kunnen doen wat ze willen doen.

4. Als resultaat zien we veel kwade reacties van Belgische inwoners

staan onder artikelen over asielzoekers. Waarom is er zo veel agressie?

Omdat:

1. De Belgische overheid duizenden profiteurs binnenlaat, waardoor het steeds moeilijker wordt om de echte vluchtelingen te onderscheiden van de profiteurs.

2. Asieltoeristen alle mogelijkheden hebben om hier in het zwart werken.

3. Het Belgische asielbeleid van Belgen racisten maakt. Als een

Belg naar het OCMW

gaat voor steun, moet

hij, om daarvoor in

aanmerking te komen,

niet in het bezit zijn van

een huis of auto. Zij

moeten dan eerst hun

huis of auto verkopen.

Belgische asielzoekers

(of mensen zonder papieren) echter krijgen een

sociale woning en hebben soms niet een maar

2-3 auto's en organiseren grote feesten .

4. Europese migranten (bijvoorbeeld van Nederland)

moeten veel papieren meebrengen als

ze naar België willen verhuizen.

Узбекско-немецкий «гуманитарный» бизнес

Международный фонд «Соглом авлод учун» под руководством младшей дочери диктатора Каримова наладил успешный бизнес на больных детях.

В соответствии с соглашением между Международной благотворительной организацией «Фриденсдорф-Интернейшнл», Министерством здравоохранения Узбекистана и фондом «Соглом авлод учун» ежегодно несколько групп узбекистанских детей получают лечение в клиниках Германии.

Официально, это благотворительная акция. Европейские клиники за счет собственных фондов обеспечивают операционное вмешательство, лечение и послеоперационную реабилитацию детей.

Насколько прозрачны помыслы узбекистанской стороны?

Как сообщают наши источники в Узбекистане, эта хорошая инициатива уже обросла грязными поборами. Для того чтобы попасть на «отборное медицинское обследование» родителям предлагается выложить крупную сумму денег. Если больному ребенку

посчастливилось попасть в список «кандидатов на лечение в Германии», то родителям предлагается оплатить часть «благотворительного лечения» иначе «на его/ее место всегда найдется новый кандидат». Как итог, больные дети из малообеспеченных семей при любой патологии, не имеют доступа к благотворительному лечению.

Понятно, что и младшей дочери президента хочется блистать собственным бизнесом и не отставать от старшей сестры. Неизвестно, что аморальнее- продавать молодых женщин в бордели Арабских эмиратов, как старшая дочь президента страны или выскребать карманы у родителей больных детей.

Вопрос лишь в том какую долю в поборах имеют представители Международной благотворительной организации «Фриденсдорф-Интернейшнл»?

Судя по укрепляющимся двусторонним связям Узбекистана и Германии, политика диктатора всех устраивает. Возможно и методы работы «благотворительных» фондов Узбекистана им знакомы и одобрены.

Цена демократии

Попробуем разобраться почему киргизские власти решили именно сейчас закрыть американскую авиабазу, которая просуществовала на ее территории почти 8 лет и только теперь «вдруг» преобразилась в «кость в горле» президента Киргизии.

Известно, что Киргизия получала 150 миллионов долларов от Америки под предлогом реализации различных государственных программ. Из них 63 миллиона есть оплата за услуги аэропорта, заключенные контракты, зарплата гражданами Киргизии, работающим на авиабазе и так далее.

В 2009 правительство США выделило дополнительно 25 миллионов долларов, но Киргизским властям и этого, по-видимому, оказалось мало.

Курманбек Бакиев сделал заявление о закрытие американской авиабазы. За что Москва выделила кредит в 150 миллионов долларов прямой помощи, а также дала кредит на сумму 2 миллиарда долларов и «подарила» 180 миллионов долга. Подсчет

прост и разница налицо - Москва предложила больше, чем Вашингтон.

Но американцы не были бы американцами, если бы в рукаве не было запасной карты в виде Узбекистана. Между двумя странами идут тайные переговоры и, как сообщают источники, Узбекистан выразил принципиальное согласие на возобновление сотрудничества. Напомним, что после того как в 2005 году Вашингтон подверг критике карательную операцию подавления узбекским правительством андижанского митинга, отношения между США и Узбекистаном испортились.

Но теперь все будет по другому. Мир легко забывает чужую скорбь и чужих убитых детей. Вскоре выявится, что с демократией в Узбекистане стало значительно лучше, так же как и со свободой слова. Такая вот сегодня цена на рынке товара под названием «демократия».

„Begrip“ voor Oezbekistan

Zij moeten bovendien aantonen, dat zij verzekerd zijn, een inkomen vanuit Nederland hebben en een verklaring overleggen, dat zij nooit met de politie in aanraking zijn geweest. Anders krijgen zij geen verblijfsvergunning. Voor asielzoekers is alles makkelijk – al hebben ze in eigen land een misdaad gepleegd of zelfs in België in de gevangenis hebben gezeten, dan nog kunnen zij voor regularisatie in aanmerking komen (voorbeelden daarvan zijn bekend).

*“...En een medewerkster op de Belg. Ambassade in Teheran verkoopt visa's aan - waarschijnlijk - Iraanse terroristen, a rato van 3000 euro per kop, die nu ongestoord Europa binnen geraken. Buitenlandse zaken komt daar op uit, maar stopt 't in de doofpot, en verwittigd zelfs onze justitie niet, noch andere Europese 'Schengen' landen. bron: de standaard **** ”*

5. Familieleden van “asielzoekers” naar België komen en paspoorten meebrengen.

Ex-asielzoekers wekenlang op vakantie gaan naar hun thuisland (waar is hun angst voor het oorlogsgeweld en de vrees om door de politie opgepakt te worden? Is deze dreiging voorbij gelijk met het verkrijgen van een verblijfsvergunning?)

“...Een reisbureau in Moskou maakte voor mij een vals paspoort waarin ik een andere etnische afkomst kreeg. Ik kreeg ook een vals visum, maar ik moest het paspoort aan hen afgeven, als ik naar België gebracht werd. Mijn nicht en haar man hebben ons opgehaald ergens aan de grens met Duitsland. Dit keer moesten wij 3.000 euro betalen.”

Wij kunnen zo nog even doorgaan.

Échte asielzoekers krijgen daardoor ook steeds minder kansen op hulp en een verblijfsvergunning.

Negen van de tien asielzoekers in België vraagt zogenaamd asiel op grond van hun politieke overtuiging en worden daardoor zogenaamd

bedreigt. Als deze mensen in hun eigen land politiek actief waren, zouden ze zich hier ook met deze zaken betreffende hun land moeten bezighouden. Maar de realiteit is anders. Gelijk met het verkrijgen van de verblijfsvergunning verdwijnt alle interesse in de verbetering van de toestand in hun land van herkomst. Er is een naam voor deze asielzoekers. Asieltoeristen.

“..hebben we geregeld en afgesproken met de mensensmokkelaars dat zij ons naar een West-Europees land zouden brengen. De reis voor mij, mijn vrouw en drie kinderen kostte ons 10.000\$”

De échte asielzoekers zouden welkom moeten zijn, maar asieltoerisme aanpakken zou het doel van Europese politiek moeten zijn. Ze moeten ook beter contact hebben met alle Eu-

ropese ambassadeurs van landen van waaruit veel asielzoekers komen. Asielzoekers zijn boksbal voor autochtonen. Autochtonen kunnen niets

uitrichten tegen de regering en richten daarom, vooral in slechte economische tijden, al hun woede op de zwaksten in de samenleving, in dit geval de asielzoekers.

“.....Ik ben naar België gekomen via een reisbureau in Moskou. Zij maakten een vals paspoort met een andere etnische afkomst, want Tsjetsjenen kregen nergens een Schengenvisum en op die manier kwam ik naar hier. Dat kostte mij 3.000\$.”

In feite gebeurt dan hetzelfde als datgene, waarvoor de politieke vluchteling uit zijn land is gevlucht.

Dus, spijtig genoeg wordt het vluchtelingenverdrag in de praktijk in België niet toegepast.

Een ieder heeft wel het recht om te vluchten, het recht om hier asiel te zoeken, maar eerlijk onderzoek is niet gegarandeerd en de kans op asiel voor echte asielzoekers wordt steeds kleiner!

Узбекистан – больное сердце Центральной Азии. Контрасты.

В Ташкентском Доме Фотографии с 28 февраля по 10 марта 2009 года прошла фото-выставка «Узбекистан – сердце Центральной Азии. Перекресток культур». Организаторы проекта - редакция журнала «Экономическое обозрение», Торгово-промышленная палата республики при поддержке представительства ООН в Узбекистане и ОБСЕ.

Организаторы выставки декларировали, что ежегодно для участия в фото-выставках свои работы присылают иностранные дипломаты, работники международных организаций, туристы и гости Узбекистана, что мы ставим под глубокое сомнение. Иностранцев более всего шокирует кантрастность жизни узбекистанцев- шикарные автомобили властьдержущих и оборванные босоногие дети- извозчики на рынках, блеск ночных клубов и нищета кишлачных улиц..

Международная женская ассоциация «The mothers against violence» осуждает поддержку заказной фотовыставки «Узбекистан – сердце Центральной Азии. Перекресток культур» со стороны ООН и ОБСЕ и объявляет об организации альтернативной бессрочной интернет-фотовыставки «Узбекистан – больное сердце Центральной Азии. Контрасты».

Приглашаем всех неравнодушных принять участие.

Прием работ по адресу:
moeders_belgie@hotmail.com

Официальный сайт бессрочной интернет фото-выставки:

<http://moedersbelgiumtentoonst.tripod.com/uzbekistan2009/>



VZW “The Mothers against violence” (Belgium)



Halfjaarlijks uitgave van
VZW “The mothers against violence”,
Hoofdredacteur: Adikaev Idris